



*We zullen je missen in kleine dingen,
al wat blijft zijn mooie herinneringen.*

Na een leven van eenvoud en goedheid nemen wij afscheid van

Theresia Aernouts

weduwe van

Alfons Van Looveren

*Geboren te St. Lenaarts op 5 juli 1928 en
zachtjes van ons heengegaan in het WZC St. Maria te Brecht
op 16 augustus 2020.*

Vanwege de huidige maatregelen nemen wij
in beperkte kring afscheid van Theresia
waarna wij haar te rusten leggen bij haar echtgenoot
op de begraafplaats, Kapelakker te St. Lenaarts.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN

Familie Van Looveren – Aernouts
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Zij was moeder van

Luc en Chris Van Looveren – Aerts

Zij was moekes van

Geert en Els Van Looveren – Laurysse
Sien, Mats

Maarten en Kim Van Looveren – Heremans
Kaat, Maud

Haar broer, schoonzus, zus, neven en nichten.
De families Aernouts, Van Looveren, Vrints, Van Dyck.