



*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En elk beetje dat je stierf, 't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)*

Charel Anthonissen

weduwnaar van

Maria Van Aerde

*Geboren te Wuustwezel op 13 augustus 1934 en rustig ingeslapen
in het AZ St. Jozef te Malle op 1 april 2019.*

GESTERKT DOOR DE ZIEKENZALVING.

Gildebroeder van de Gilde van den Edelen
Ridder Sint Joris binnen Brecht.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen van hem in de St. Michielskerk, Biest te Brecht op
zaterdag 6 april 2019 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend is de begraving in het urnenveld
op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot groeten in het "Uitvaarthuis",
Gemeenteplaats 9 te Brecht,
donderdag van 20.00 tot 20.30 uur.

BEWAAR HEM IN UW HERINNERING.

Familie Anthonissen – Van Aerde
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout.
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Dit melden u in droefheid:

Luc en Ria Anthonissen – Van Gestel
Hanne
Filip

Dirk en Lut Anthonissen – Aernouts
Thijs en Sanne, *Lars*
Kristof en Ine
Joren en Britt

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzootje

Zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.
De families Anthonissen, Van Aerde, Aernouts, Van Dyck.