

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En elk beetje dat je stierf, 't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*
(Toon Hermans)

Viviane De Cock

*Geboren te Antwerpen op 30 juli 1944
en overleden in De Vrije Vlinder te Brasschaat
op 22 november 2018.*

Er is afscheid genomen van haar in intieme kring.
Zij werd bijgezet bij haar ouders
op de begraafplaats te Heide-Kalmthout.

Familie Moreau – Bontemps
p.a. Achterbroeksteenweg 163 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Dit melden u:

Michel Moreau en Maggy Bontemps

haar zoon en zijn echtgenote

Yenthe Moreau

Lune Moreau

haar kleinkinderen

(†) Karel De Cock en (†) Anna Onghena

haar ouders

De families De Cock en Onghena