

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Erich Philips
echtgenoot van
Lea Verdonck

*Geboren te Kapellen op 8 juni 1943 en van ons heengegaan in
Coda Hospice te Wuustwezel op 10 december 2018.*

Dit melden u:

Lea Verdonck

zijn echtgenote

Peter en Manuela Philips – Verhoeven

(†) Patrick Philips

Taïssa

zijn kinderen en kleinkind

Zijn broer, schoonzussen en schoonbroer.

De families Philips – Verdonck

De familie heeft in intieme kring afscheid genomen van Erich.

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Mocht u toch iets willen schenken,
dan kan u het CODA Dagcentrum steunen door een bijdrage te
storten op rekening BE40 7731 2621 0063 op naam van
CODA vzw met de melding “Uitvaarthuis Erich Philips”.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Familie Philips – Verdonck

p.a. Bakkersdreef 55 te 2920 Kalmthout

Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Elke keer wij vroeger opstonden uit bed,

altijd was je daar met je sigaret.

Groene Michel, dat luste je wel.

RENAULT speelde een belangrijke rol in je leven

en dat heb je ook aan ons allemaal meegegeven.

In de Hemel is geen bier,

daarom dronk je het lekker hier.

Hout maken en verzamelen,

tot en met je scootmobiel

en de kachel stoken tot ik van de warmte neerviel.

In rijmen was je top, daarom schrijf ik dit ook zo op

Groot was je in het dragen van je ziekte,

Verdiende rust is nu je deel,

Rust zacht Vader, we zien je later