



*Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap,
en dromen over hen die ik liefheb.*

Met pijn in het hart melden wij het overlijden van

Jos Lambregts
weduwnaar van
Anna Buyens

*Geboren te Essen op 1 februari 1934
en zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcampus St. Vincentius
op 28 juli 2018.*

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Jos tijdens de uitvaartliturgie in de O.L.Vrouwekerk te Nieuwmoer **op vrijdag 3 augustus 2018 om 11.00 uur.**
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de kerk vanaf 10.40 uur.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN

Familie Lambregts - Buyens
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
online condoleren via: www.uitvaarthuis.com

"Uitvaarthuis" Frank Hensen Tel.: 03 666 13 41

Hij was papa en opa van

Piers en Ria Eyre-Walker – Lambregts
Christopher
Guy en Veronique Lambregts – Claus
Sylvie en Kristof, *Iain, Teaghan*

Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Lambregts, Buyens, Ossenblok en Deckers.