

*Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.*

Heden is rustig van ons heengegaan

Philomena Van Hees

weduwe van

Jos Ruysers

*Geboren te Kalmthout op 17 november 1925 en rustig ingeslapen
in WZC St. Vincentius te Kalmthout op 16 oktober 2020.*

Dit melden u:

Frans (†) en Rosa (†) Stevens – Van Hees

Leo en Lisette Van Hees – Cools

Frans (†) en Gaby Van Riet – Ruysers

Leon (†) en Maria Ruysers – Wouters

en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Van Hees, Ruysers, Van Mol en Hoppenbrouwers.

Vanwege de huidige coronamaatregelen nemen wij
in beperkte kring afscheid van haar.

Aansluitend leggen we haar te ruste bij haar echtgenoot
op de begraafplaats, Kalmthoutsesteenweg te Achterbroek.

Er is gelegenheid tot groeten
in het Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te Kalmthout
op dinsdag 20 oktober 2020 van 19.00 tot 19.30 uur.

Familie Ruysers – Van Hees
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout.
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com