



*Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap,
en dromen over hen die ik liefheb.*

Na een leven van zorg en toewijding voor anderen
is van ons heengegaan

Louisa “Wieza” Van der Kloot
weduwe van
Mon Van Der Stuyft

*Geboren te Zundert op 6 november 1935 en
zachtjes van ons heengegaan in WZC St. Maria te Brecht
op 14 september 2020.*

Lid van Ziekenzorg

Vanwege de huidige maatregelen nemen wij
in beperkte kring afscheid van Wieza.

Aansluitend volgt de bijzetting bij haar echtgenoot in
het columbarium op de begraafplaats, Kapelakker te St. Lenaarts.

MOGE ZIJ IN UW EN ONZE HERINNERING VERDER LEVEN

Familie Van Der Stuyft – Van der Kloot
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Dit melden u:

Jos Van Der Stuyft

Paul en Carina Anthonissen – Van Der Stuyft

Bram

Dries en Joyce

Lisse en Yannick

haar kinderen en kleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van der Kloot, Van Der Stuyft,
Van Meel en Van Den Langenbergh.