



*Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.*

Julia Van Gestel

weduwe van

Jos Bernaerts

*Geboren te Brecht op 28 januari 1922 en overleden in WZC St. Vincentius te Kalmthout
omringd door haar dierbaren op 14 april 2019.*

Lid van KBG Achterbroek en van Samana.

Dit melden u:

(†)Jozef en (†)Aloïs Bernaerts
Guido en Magda Bernaerts – Van Gestel

haar kinderen

Koen en Annemie Jacobs – Bernaerts
Jense, Jorn, Lena

Kris Bernaerts

Jan en Marleen Van Hoeck – Bernaerts
Hanne, Joppe

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van Gestel, Bernaerts, Vissers, Van Oevelen.

Samen met u willen wij afscheid nemen van haar op **dinsdag 23 april 2019 om 10.00 uur**
in de kerk O.L.Vrouw Bezoeking en van Bijstand, Kalmthoutsesteenweg te Achterbroek.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend zullen we haar begraven op de begraafplaats aldaar.

Er is gelegenheid tot groeten in het “Uitvaarthuis”, Kapellensteenweg 287,
woensdag 17 april van 19.00 tot 19.30 uur.

MOGE ZIJ IN UW EN ONZE HERINNERING VERDER LEVEN.

Familie Bernaerts – Van Gestel
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout
Online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com