

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.*





Verhofstede Hedwige

weduwe van
Raf Kluppels

*Geboren te Nieuwkerken-Waas op 5 oktober 1928
en zachtjes ingeslapen in WZC St. Vincentius te Kalmthout
op 1 januari 2019.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Hedwige
op vrijdag 11 januari 2019 om 10.00 uur
in de O.L.Vrouwkerk, Kerkeneind te Kalmthout.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend is de begraving op de begraafplaats
Vredelaan te Heide-Kalmthout.

Familie Kluppels – Verhofstede
p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te Kalmthout
online condoleren kan via: www.uitvaarthuis.com

Zij was moeder van
Kristel Kluppels

Zij was oma van
Sarah en Brecht Reynaert – Van Severen
Joachim Reynaert (†)
Simon en Nina Reynaert – Flowers
Hannah Reynaert
Elise Reynaert

Haar zussen, broers, neven en nichten.
De familie Verhofstede en Kluppels.